

AKAPELLA

HERFST-WINTER 2001



Antwerps onderonsje op dinsdag 8/11/2001

THUISKRANT

Nummer 9



THUISKRANT

2^e jaargang
Nr. 9, december 2001

Verschijnt 4 x per jaar

Woon- en Zorgcentrum
Akapella

Parallelweg 10
1880 Kapelle-op-den-Bos

Tel: 015/71.50.20

Fax: 015/71.18.07

E-mail: akapella@skynet.be

Medewerkers:

Julia Beckx
Griet De Broeck
Magda De Prins
Freddy Everaert
Heidi Geuens
Karel Lambrechts
Frans Mattens
Marc Peeters
Yves Peleman
Elly Schellemans
Miranda Spinnoy
Chris Van Haute
Regin Van Roy
Sonja Van Hemelrijck
Marc Vanhoovels
Patricia Windey

INHOUD

- 3 Voorwoord: Beste wensen
- 4 Bezinning: mens durf te leven
- 5 Welkom in Akapella
- 8 Wij gedenken
In dienst
Uit dienst
- 9 Het geheim van oude vrouwen
- 20 Niet te missen
- 22 Een scholenproject waarbij
uitwisseling centraal staat
- 24 Nieuws vanop het tweede
- 26 De Euro
- 28 "Boas-vindas a Akapella"

Ook jij kan meewerken aan deze huiskrant:
Al je inspiratie, ideeën, reacties,
opmerkingen en suggesties kan je kwijt aan
één van de medewerkers of in de ideeënbus
in de cafetaria (traphal naast lift).

Beste wensen.

Weer een jaar voorbij, en weer is de tijd daar voor nieuwe wensen en verlangens voor het komende jaar, terwijl we nog zoveel werk hebben om die van vorig jaar waar te maken.

We hebben het afgelopen jaar met zijn allen weer hard gewerkt. Ondertussen zijn we al met meer dan 100 medewerkers: 58 personeelsleden en 46 vrijwilligers.

En ondanks die voortdurende toename van werkende en helpende handen hebben we niet echt het gevoel dat het er gemakkelijker op wordt: een overheid die met beperkte budgettaire middelen vele en hoge kwaliteitseisen stelt, bewoners die terecht waar voor hun geld willen, familieleden die het beste willen voor moeder of vader ...

Dat we op de goede weg zijn mag blijken uit de waardering die Akapella algemeen krijgt binnen en buiten de sector. Het bezoek van Minister Mieke Vogels en de diverse malen dat ze later lovende uitspraken over ons deed zijn voor ons ook een welkome riem onder het hart. Aan allen die elke dag opnieuw bijdragen aan ons succes: proficiat en doe zo verder.

Terugblikken op het afgelopen jaar is telkens ook weer terugdenken aan de mensen die ons verlaten hebben: bewoners die overleden zijn en personeelsleden die andere horizons opzochten.

Afscheid nemen doet pijn maar vaak is het ook de kans om weer nieuwe en boeiende mensen te leren kennen. Spijtig dat onze herberg nog steeds veel te klein is om de velen die dat zouden wensen onderdak te bieden.

Bij het begin van het nieuwe jaar horen ook wensen. Een volksspreuk zegt: "Gezonde mensen hebben duizend wensen, zieken hebben er maar één".

Mag ik bij deze, ook in naam van Yves en Marc, in de eerste plaats aan ieder een gezond jaar 2002 toewensen, samen met alle geluk van de wereld.

Karel.

HET GEHEIM VAN OUDE VROUWEN

Naar De Morgen, zaterdag 25/08/2001

Woinke Turck werd op zaterdag 25/08/2001 de oudste vrouw ooit in dit land. Hoe ze 111 jaar en 83 dagen is kunnen worden? Door hard te werken en 's morgens een boterham met platte kaas te eten, als je het haar vraagt.



Maar waarom leven vrouwen langer dan mannen? Het geheim van Woinke en andere vrouwen is dat de ooievaar bij hen halt houdt. Mannen kunnen niet zwanger worden. Het voordeel is dat ze de helse pijn van een bevalling niet moeten meemaken, het nadeel is dat ze ook minder lang leven.

Want als vrouwen het einde van hun vruchtbaarheid overleven is het om erop toe te zien dat hun kinderen de geslachtsrijpe leeftijd bereiken. Dat betekent dat ze evolutionair voorzien zijn om tien jaar langer actief en gezond te blijven dan de leeftijd waarop ze hun laatste kind kunnen krijgen.

De functie van de menopauze is volgens de darwinistische theorie de aftakeling nog even tegen te houden, een penopauze met hetzelfde effect hebben mannen niet.

De rol van de man in de opvoeding van kinderen is vandaag wel groter geworden, maar evolutionair gezien is de moederrol de belangrijkste voor het overleven van het kind. Vandaar dat vrouwen minder vlug aftakelen dan mannen, ook al kunnen die langer kinderen blijven verwekken.

Dat de oudste mensen ter wereld vrouwen zijn is een universeel verschijnsel. Je ziet het van Japan tot Europa: vrouwen worden ouder dan mannen, en ze worden vaak alleen oud. Ook Joanna Turcksin is een weduwe: haar man is veel minder oud geworden dan zij.

Een leeuw of kattin die haar man lange tijd overleeft, dat kennen we niet. In de dierenwereld zijn er geen voorbeelden van zo'n groot verschil in leeftijdsgrens als bij de mens.

Er is ook geen diersoort waarbij het zolang duurt voor het kind volwassen is dan bij de mens. Bij dieren zijn de jongen veel vlugger zelfstandig en geslachtsrijp, vandaar dat het geen nut heeft dat de leeuwin die voor de welpjes zorgt ouder wordt dan de mannetjesleeuw.

Heeft oud worden eigenlijk wel enig nut?

Evolutionair gezien hebben rimpels geen nut, nee. Ons lichaam is niet gebouwd om lang te leven, maar om lang genoeg te leven om nageslacht te verzekeren. Er bestaat geen natuurlijke selectie voor duurzame genen.

Dat heeft twee redenen: een historische en een economische. In de prehistorie werden mensen gewoon niet oud genoeg om genen die op lange termijn slecht waren te elimineren.

De afwezigheid van ouderdom maakte dat genen die ziekten veroorzaken die zich pas op je vijftigste manifesteren niet zichtbaar waren. En als er toch iemand op zijn vijftigste ziek werd, was het te laat om je af te vragen of je partner wel een goede genetische keuze was. Kinderen had je dan toch al lang gekregen.

Eeuwig jong blijven zou ook energieverspilling zijn. Het doel is genen doorgeven, en ons lichaam is het middel, niet het doel. Alle energie is op groei en gezondheid gericht totdat je de geslachtsrijpe leeftijd bereikt hebt. Zodra je geslachtsrijp bent gaat al je energie naar voortplanting. De andere systemen beginnen dan te falen.

De mens is ontworpen om 85 jaar te leven, niet langer heeft een onderzoeker uitgerekend. Op je 50^e begint het systeem al te falen en dan komen alle kwalen tegelijkertijd op je af. Je ziet niet goed meer, je geheugen werkt trager, je gewrichten doen pijn, je spieren zijn vlugger moe.

Wat is dan het geheim van een lang leven? "Goed onderhouden, al is dat ook geen garantie. Als je kinderen zou kunnen kopen in de supermarkt, dan zou er wel een houdbaarheidsdatum op staan - Belgische mannen gemiddeld 74,9 jaar. Belgische vrouwen gemiddeld 81,4 jaar. Maar een garantie kun je er niet voor krijgen.

De beste truc is: ouders kiezen die ook lang leven, maar dat heb je nu eenmaal niet te kiezen. En verder: regelmatig alcohol drinken heeft een positief effect, verse groenten en fruit eten ook. Alcohol helpt om de slechte cholesterol te bestrijden, wat gunstig is voor hart en bloedvaten, zeker bij mannen.

Of dat nu rode of witte wijn moet zijn, of gewoon bier en whisky', daar bestaat veel tegenstrijdig onderzoek over. Maar alcohol kan je leven meer dan twee maanden verlengen.

Het recept om oud te worden heeft dus eigenlijk drie ingrediënten: goede genen, regelmatig onderhoud en een lepeltje geluk.

Uit De Standaard van 25 augustus 2001

Joanna Turcksin uit Machelen, in de volksmond 'Woinke Turck' genoemd, is sinds gisteren de oudste Belg ooit.

Ze is 111 jaar en 83 dagen oud en dat is 1 dag meer dan de vorige recordhoudster, Maria Vansprengel uit Kontich die in 1993 stierf.

Machelen viert daarom deze namiddag feest met onder meer een fanfareoptreden in de Nieuwstraat waar Joanna woont en animatie in het dorpscentrum die de tijd van vroeger terug oproept zoals rondritten met paard en kar, volksspelen...

Joanna werd op 3 juni 1890 geboren en huwde in 1918 met dorpsgenoot Emiel Deroover. Samen baatten ze een boerderij uit. Uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren waarvan 1 overleed. Haar man stierf in 1938 waarna de vrouw de boerderij voortzette met de kinderen. Ze heeft thans 19 kleinkinderen, 40 achterkleinkinderen en 9 achterachterkleinkinderen. Voorvader Petrus Turcksin was van 1836 tot 1871 Machels burgemeester.

Volgens dochter Jeanne verkeert 'Woinke' nog steeds in goede gezondheid. De reden waarom haar moeder zo'n hoge leeftijd bereikte, dient volgens de dochter gezocht te worden in het feit dat ze een sober leven leidde en steeds hard gewerkt heeft.

'Woinke' zal wegens het te warme weer niet aan de festiviteiten in het dorp participeren. 'Als de fanfare in de straat passeert zullen we de gordijnen openen zodat ze het gebeuren van achter de venster kan volgen', aldus Joanna.

WELKOM IN AKAPELLA



De Vos Jeanne – Wooneenheid 216

Jeanne is geboren te Vilvoorde op 9-5-1927. Thuis waren ze met 8 kinderen. Haar vader was een fabrieksarbeider en haar moeder huisvrouw. Tot haar 15 jaar ging Jeanne naar school en daarna ging ze als arbeidster werken in verschillende bedrijven.

In juli 1946 huwde ze met Jan Baptist Vanderstraeten. Samen hebben ze 1 zoon en 2 kleinkinderen (een tweeling). Jeanne woont in Akapella sinds 20-8-2001.

De Moor Rosette – Wooneenheid 206

Rosette kwam ter wereld op 1-7-1918 te Londen. Haar ouders waren naar Londen gevlucht voor WOI. Rosettes vader was aannemer van wegeniswerken en haar moeder was huisvrouw. Rosette huwde in 1946 met Albert De Bondt. Samen hebben ze 1 zoon en 2 kleinkinderen. Voor WOII werkte Rosette in een dispensarium. Ze ziet heel graag kinderen en gaat graag naar de zee en het toneel. Rosette houdt ook van breien en ze heeft vroeger Europa bereisd samen met haar man. Ze woont in Akapella sinds 13-8-2001.



Maes Alfons – Wooneenheid 124

Fons is geboren op 7-7-1919 te St. Amands. Zijn vader was mandenvlechter en zijn moeder was huisvrouw. Fons volgde lager onderwijs tot 14 jaar, daarna volgde hij een opleiding als kleermaker. Hij werkte thuis samen met zijn broer, die ook kleermaker was. Na WOII

werkte Fons in de kantine van de Eternit. Hij huwde in 1961 met Maria Borgers. Ze bekommerden zich als pleeggezin over Carine Hofmans. Fons houdt van fietsen en was 13 jaar lang leider bij de KAJ. Hij heeft ook vele jaren aan atletiek gedaan. Hij woont in Akapella sinds 7-9-2001.

Gielis Flup – Wooneenheid 21

Flup is geboren te Etterbeek op 7-2-1915. De moeder van Flup was huisvrouw en zijn vader was metser. Flup had nog 2 broers. Hij huwde in 1943 met Maria Willems. Samen woonden ze in Brussel, waar Maria diende. Na de oorlog verhuisden ze naar Kapelle-op-den-Bos. Flup werkte meer dan 50 jaar bij de firma Van Dijck (meubelbeslag) in Mechelen. Na het overlijden van zijn vrouw ging Flup vaak alleenstaande ouderen bezoeken en boodschappen voor hen doen. Flup woont in Akapella sinds 2-9-2001.



Fonderie Meen – Wooneenheid 112

Meen is geboren op 22-9-1913 te Rijmenam. Tot haar 14 jaar ging ze naar school. Nadien heeft ze gewerkt als fabrieksarbeidster en poetste ze bij de Post. Meen heeft 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes, en 3 achterkleinkinderen. Ze is een trouwe supporter van KV Mechelen en ze kijkt ook graag naar feuilletons. Sinds 31-7-2001 woont Meen in Akapella.

De Gent Stanne en De Smedt Francine – Flat 116

Francine is geboren op 2-11-1914 te Ramsdonk. Stanne kwam op 13-2-1914 ter wereld, eveneens te Ramsdonk. Francine was vroeger huisvrouw en voor familie en vrienden deed ze vaak naaiwerkjes. Haar man Stanne (ze huwde in 1944) was bediende bij de Eternit. In zijn vrije tijd bespeelde hij bugel bij de "Vrije Vlaamse Zone". Samen hebben ze 2 kinderen en 3 kleinkinderen. In 1994 konden ze reeds hun gouden jubileum vieren. Stanne en Francine wonen in Akapella sinds 4-8-2001.



Huysmans Wiske – Wooneenheid 207

Wiske is geboren te Tisselt op 13-9-1913. Ze heeft lagere school gevolgd en is nadien gaan dienen bij een bakker te Antwerpen. In die bakkerij leerde ze haar toekomstige man, Constant Vercauteren, kennen. Ze huwde in 1934. Samen hebben ze 6 kinderen, 13 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Wiske en haar man namen een bakkerij, winkel en café in Tisselt over. Deze zaak werd later beperkt tot een bakkerij, die door hun zoon werd overgenomen. Wiske verblijft sinds 4-10-2001 in Akapella.

Angeline De Win – Wooneenheid 107

Angeline De Win werd geboren te Zemst op 11-10-1921. Ze ging tot haar 14 jaar naar school. Op 15 jarige leeftijd verhuisde Angeline naar Weerde, waar ze in 1940 trouwde met Jean Van Haesdonck.

Ze hadden 1 dochter, 3 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Angeline werkte in een linteriewinkel samen met haar schoonzus Germaine Van Haesdonck die hier ook woont. Na de dood van haar man hertrouwde ze met Jos Verlinden. Angeline hield enorm van koken en opdienen. Angeline verblijft in Akapella sinds 05-12-2001



WIJ GEDENKEN

Jaak Boschmans, overleden op 28/08/2001

Irma Van Geel, overleden op 24/09/2001

Karel Troch, overleden op 13/10/2001

Fierens Stans, overleden op 25/11/2001

IN DIENST

02/10/2001 Schaerlaecken Wim (administratief bediende)

01/10/2001 Bosmans Daisy (verzorgende)

22/10/2001 Van Nieuwenhove Maria (verzorgende)

25/11/2001 Van Hemelrijck Sven (verzorgende)

09/11/2001 Foerier Sylvia (WE-studente logistieke hulp)

01/01/2002 De Donder Annick (WE-studente verzorging)

01/01/2002 Ghyselen Els (verpleegkundige)

16/01/2002 Schoonjans Saskia (verzorgende)

UIT DIENST

31/10/2001 Van Praet Evy (verzorgende)

15/11/2001 Saerens Griet (verzorgende)

15/12/2001 Van Damme Katrien (verzorgende)

15/12/2001 Van Aken Anja (verpleegkundige)

31/12/2001 De Beule Dinska (WE-studente verzorging)

15/01/2002 Schellemans Elly (ergotherapeute)

VERJAARDAGEN

Oktober 2001

01/10/1916 Keuleers Alice (wooneenheid 017)
03/10/1979 Van Damme Katrien (bewonerszorg)
09/10/1944 Baele Freddy (vrijwilliger)
10/10/1931 Rober Frans (vrijwilliger)
11/10/1983 Van Der Velde Debora (bewonerszorg)
15/10/1931 Boyen Georges (wooneenheid 220)
17/10/1922 Meskens Jan (wooneenheid 219)
17/10/1935 Van Thienen Josephine (vrijwilliger)
19/10/1914 De Smet Dorothea (wooneenheid 125)
27/10/1924 De Meyer Charlotte (wooneenheid 128)
30/10/1952 Van Haute Christiane (vrijwilligster)

November

02/11/1914 De Smedt Joanna (wooneenheid 116)
06/11/1940 De Bakker Antoine (vrijwilliger)
09/11/1959 Janssens Linda (centrale keuken)
10/11/1910 Publie Maria (wooneenheid 204)
10/11/1934 Heyvaert Josee (wooneenheid 214)
11/11/1912 Troch Maria (wooneenheid 101)
12/11/1914 Van Caesbroeck Lodewijk (wooneenheid 218)
13/11/1973 Craen Heidi (bewonerszorg)
14/11/1920 Van Reydt Yvonne (vrijwilligster)
16/11/1928 Kerssebeek Maria (vrijwilligster)
19/11/1920 Geerts Maria (wooneenheid 211)

20/11/1911 De Mesmaecker Josephina (wooneenheid 134)
20/11/1955 Peeters Marc (administratie)
24/11/1977 Scherens Sandra (bewonerszorg)
26/11/1925 Cuyckens Maria (wooneenheid 027)
28/11/1907 Troch Joanna (wooneenheid 127)
29/11/1960 Schoutens Patricia (paramedisch)

December

01/12/1981 Fierens Debby (bewonerszorg)
02/12/1930 Van de Merlen Piet (vrijwilliger)
03/12/1928 Van der Aa Leopold (vrijwilliger)
07/12/1912 Deboelpaep Ludovicus (wooneenheid 002)
08/12/1980 De Beule Dinska (bewonerszorg)
11/12/1917 Opde Beeck Maria (wooneenheid 139)
11/12/1918 Spruyt Joanna (wooneenheid 106)
12/12/1914 Lemmens Irena (wooneenheid 014)
13/12/1935 Heyvaert Marcel (vrijwilliger)
17/12/1910 Van Haesendonck Maria (wooneenheid141)
20/12/1974 Van Roy Regine (bewonerszorg)
22/12/1917 Clottens Maria (wooneenheid 013)
24/12/1923 Borgs Jean (wooneenheid 118)
25/12/1940 De Boeck Emmanuel (vrijwilliger)
26/12/1938 Jacobs Godfrieda (wooneenheid 213)
26/12/1939 Steenackers Lowiza (wooneenheid 108)
29/12/1973 Van Hemelrijck Sven (bewonerszorg)
29/12/1921 Plaskie Bertha (wooneenheid 117)

31/12/1966 Geuens Heidi (paramedisch)

31/12/1970 De Munck Nathalie (interieurverzorging)

Januari 2002

01/01/1923 Cools Hortensia (wooneenheid 132)

02/01/1959 Peleman Yves (Bewonerszorg verpl.)

04/01/1941 Vervloessem Agnes (vrijwilligster)

05/01/1913 De Boeck Louisa (wooneenheid 137)

07/01/1928 Van den Bergh Joanna (wooneenheid 105)

09/01/1929 Collijs Augustina (wooneenheid 009)

13/01/1974 Ardies Patricia (interieurverzorging)

13/01/1953 Clymans Paul (vrijwilliger)

17/01/1954 Van den Brande Frederik (vrijwilliger)

19/01/1924 De Roeck Anna (wooneenheid 003)

21/01/1917 Muyltermans Melania (wooneenheid 148)

22/01/1945 Lauwers Harold (vrijwilliger)

22/01/1929 De Souter Jean (vrijwilliger)

26/01/1905 Selleslagh Maria (wooneenheid 020)

27/01/1975 De Beule Nabora (bewonerszorg verpl.)

27/01/1905 Van Frausum Petronilla (wooneenheid 109)

30/01/1943 Verbeeck Hilda (vrijwilligster)

Februari

03/02/1908 Van de Velde Maria (wooneenheid 140)

03/02/1937 Andries Godelieve (vrijwilligster)

04/02/1923 Van Der Weyden Irma (wooneenheid 123)
07/02/1915 Gielis Auguste (wooneenheid 021)
08/02/1935 Carlier Paul (vrijwilliger)
09/02/1920 Uytterhoeven Georgetta (wooneenheid 136)
10/02/1961 Brodelet Jacqueline (bewonerszorg verpl.)
13/02/1955 Van Geet Astrid (interieurverzorging)
13/02/1914 De Gendt Constant (wooneenheid 116)
14/02/1955 Van Bosch Anne-Marie (centrale keuken)
15/02/1960 Lambrechts Karel (bewonerszorg verpl.)
18/02/1922 Peeters Maria (wooneenheid 024)
21/02/1907 Van Praet Theresia (wooneenheid 130)
21/02/1913 De Decker Francisca (wooneenheid 119)
27/02/1916 Le Roy Celina (wooneenheid 129)

Maart

03/03/1982 De Vadder Sofie (bewonerszorg)
03/03/1969 Van Hemelrijck Sonje (bewonerszorg)
05/03/1979 Van Linden Elke (bewonerszorg)
09/03/1919 De Maeyer Paulina (wooneenheid 203)
09/03/1982 Bogaerts Kristof (interieurverzorging)
13/03/1920 Cuypers Maria (wooneenheid 131)
14/03/1938 Vervloet Maria (wooneenheid 001)
14/03/1963 Blondeel Kersten (bewonerszorg verpl.)
15/03/1962 Van Assche Ingrid (vrijwilligster)
19/03/1935 Pepermans Hendrik (vrijwilliger)
19/03/1922 Vander Elst Elisa (wooneenheid 005)

22/03/1906 Verbruggen Maria (wooneenheid 026)

25/03/1908 Flies Jan (wooneenheid 133)

27/03/1950 Delestré Wilfried (vrijwilliger)

29/03/1920 Mertens Joanna (wooneenheid 142)

29/03/1920 Vekemans Maria (wooneenheid 010)

31/03/1904 Struyf Clementine (wooneenheid 103)

31/03/1918 Piessens Frans (wooneenheid 004)

NIET TE MISSEN IN JANUARI

| | | |
|-----------|-------|---|
| dinsdag | 01/01 | Veel geluk in het nieuwe jaar |
| vrijdag | 04/01 | optreden van het koor van de Evangelische Kerk |
| maandag | 07/01 | ochtendgymnastiek |
| | | stuurgroep vrijwilligers |
| dinsdag | 08/01 | dia's of video over de voorbije activiteiten |
| maandag | 14/01 | ochtendgymnastiek bewonersraad |
| vrijdag | 18/01 | zingen met Piet en Freddy |
| maandag | 21/01 | ochtendgymnastiek |
| donderdag | 24/01 | personeelsvergadering met nieuwjaarsreceptie |
| maandag | 28/01 | ochtendgymnastiek bakken |
| dinsdag | 29/01 | verjaardagsfeest |
| | | Algemene vergadering vrijwilligers met nieuwjaarsreceptie |

NIET TE MISSEN IN FEBRUARI

| | | |
|-----------|-------|---|
| maandag | 04/02 | ochtendgymnastiek |
| maandag | 11/02 | ochtendgymnastiek |
| dinsdag | 12/02 | Carnavalsfeest met dj Harold en optredens |
| donderdag | 14/02 | Valentijn |
| maandag | 18/02 | ochtendgymnastiek |
| maandag | 25/02 | ochtendgymnastiek |

bakken

dinsdag 26/02 verjaardag

NIET TE MISSEN IN MAART

maandag 04/03 ochtendgymnastiek

maandag 11/03 ochtendgymnastiek

vrijdag 15/03 zingen met Piet en Freddy

maandag 18/03 ochtendgymnastiek

vrijdag 22/03 informatieve activiteit: Wereld
waterdag

maandag 25/03 ochtendgymnastiek

bakken

dinsdag 26/03 verjaardag

Een scholenproject waarbij uitwisseling centraal staat.

Kapelle-op-den-Bos beschikt over een uitgebreid net aan onderwijsvoorzieningen. Door de jaren heen kwamen we in contact met verschillende scholen en diverse leeftijdsgroepen. In nauw overleg met de vrije basisschool werkten we een uniek project uit.

Het hele programma was opgezet met de bedoeling om ontmoetingen te creëren waarbij jong en “jong van hart” een effectieve inbreng hadden en dat perfect in het lesprogramma van de school en het animatieprogramma van Akapella paste.

Woensdag 5 december kregen 30 lln van de vijfde klas een rondleiding in Akapella. De leerlingen namen een kijkje achter de schermen van het woon-en zorgcentrum.

Maandag 10 december kwamen 28 lln van de derde klas naar een “geschiedenisles op verplaatsing”. De kinderen kwamen met stapels vragen over de 1^{ste} en 2^{de} Wereldoorlog en over ons Koningshuis en kregen een deskundige uitleg van “een privé-leerkracht” met véél ervaring.

Dinsdag 11 december knipten de bewoners van Akapella samen met 31 lln van de tweede klas raamdecoraties uit papier. De sneeuwsterren kan je nog bewonderen tegen de ramen.

Donderdag 13 december kwamen 36 kinderen van de vierde klas spelen. We speelden spelletjes en interviewden elkaar over hoe kinderen vroeger speelden en wat kinderen van vandaag leuk vinden. We kregen die namiddag ook bezoek van een delegatie uit Tanzania die ons ook kwamen vertellen hoe kinderen spelen in Afrika.

Vrijdag 14 december was het verhaaltjesdag voor de bewoners en voor 27 kinderen uit de eerste klas. De kinderen en de bewoners droegen versjes voor, zongen liedjes voor elkaar.

Maandag 17 december zouden er 30 chef-koks van de vijfde klas koekjes komen bakken. De kinderen die in de rekenles al zeer goed overweg kunnen met grammen, centiliters, enz, zouden die namiddag alle theorie in een lekkere praktijkles komen omzetten. Het liep een beetje fout door misverstanden

en één of andere "virusspelbreker". We hebben dan samen met Heidi gebakken, wat natuurlijk ook plezant en lekker was.

Dinsdag 18 december zouden de derdeklassers samen met de bewoners de tafelversiering maken voor het kerstfeest van donderdag. Door de "virusspelbrekers" bleven de kinderen op school, maar knutselen voor onze bewoners wilden de kinderen toch zeer graag doen.

Donderdag 20 december na de kerstmaaltijd kwamen de kinderen van de zesde klas hun kerstmusical tonen aan de bewoners en het personeel. Vrijdag 21 december werd het project door de school afgesloten met een kerstviering in de kerk waarbij ook onze bewoners welkom waren.

Het was voor ons een enorm boeiende ervaring om zoveel wijsheid en plezier te kunnen delen met de kinderen van de school.

En ik denk dat we de kinderen geen mooier eindejaarsgeschenk konden aanbieden.

Nieuws vanop het tweede

Hallo lieve mensen allemaal!! Omdat we denken dat jullie ook wel nieuwsgierig zijn naar hoe hier boven alles reilt en zeilt, zal vanaf nu in elk krantje een artikel verschijnen over de gebeurtenissen op het tweede. We hopen dat jullie ons op

deze wijze beter leren kennen als lieve, zachte mensen die het somss net iets moeilijker hebben dan jullie en daarom meer aandacht (lees: in de watjes gelegd worden) en begeleiding nodig hebben. Wat hebben wij trouwens gehoord over jullie, bewoners van 0 en 1. Zijn jullie een beetje, we denken zelfs een beetje veel, jaloers op ons? Wij hebben uit goede bron vernomen dat jullie vanaf 2002

elke maandag Patricia van ons gaan afsnoepen. Misschien weten velen onder jullie niet dat Patricia elke voormiddag met ons beweging komt doen. Ze tovert zowat alles boven wat ons zou kunnen uitnodigen om te bewegen, grote ballen, kleine ballen, hoepels, ringen, ballonnen, vrolijke deuntjes, enz.... Elke morgen opnieuw rond 10u komt Patricia ons wakker schudden om deel te nemen aan de groepsgym. Vol

enthousiasme spoort ze ons aan om onze arm weer iets hoger te heffen en met onze voet weer iets harder te shotten dan de vorige dag. En zo worden wij de meest fitte bewoners van heel het rusthuis. Want het is niet omdat wij regelmatig met onze ogen dicht zitten of zachtjes liggen te snurken, dat wij daarom vastgeroeste bouten zijn. Integendeel, we weten het wel dat jullie daarom een beetje

jaloers op ons zijn. Maar wij treuren niet hoor, want elke maandag zal Lea, een lieve sportieve vrijwilligster Patricia komen vervangen. We horen dat jullie elke maandag al zuchten tot boven. Jullie zullen het zich nog beklagen. In ieder geval wensen we jullie nog heel veel sportief plezier met 'onze' Patricia. Wie weet kunnen we ooit eens allemaal samen gymen!

De Euro (€ , EUR)

Op 1 januari begroeten we een nieuw jaar, maar ook een nieuw betaalmiddel. Op 1 januari zeggen we de Belgische frank vaarwel en begroeten we de Euro.

Waarom een euro?

Na de 2^{de} WO werd in 1957 de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht. De landen in deze gemeenschap wilden samenwerken en aan elkaar goederen verkopen om hun welvaart terug op te bouwen.

Maar omdat men in al die landen andere munten gebruikte, was het moeilijk om op een eenvoudige manier handel met elkaar te drijven en moest het geld altijd omgewisseld worden. Daarom werd er besloten om te zoeken naar éénzelfde munt voor heel wat landen van Europa. Uiteindelijk werd in 1992 in Maastricht beslist een eenheidsmunt in te voeren. Nu spreekt men niet meer over de EEG maar over de EU: Europese Unie.

De EU wordt gevormd door 15 landen, waarvan er 12 landen vanaf 1 januari 2002 gebruik gaan maken van de Euro.

Dit zijn de 12 landen : België, Duitsland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje

De 3 andere landen (Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken) behouden voorlopig hun eigen munt.

1 Euro = 100 cent

De Euro zal bestaan uit 7 eurobiljetten en 8 euromunten. De 7 biljetten in Euro hebben dezelfde beeldzijden voor alle landen van de eurozone. Hoe groter het biljet, hoe meer waarde ze zijn. Elk van de 8 munten in Euro heeft één gemeenschappelijke beeldzijde voor de hele eurozone en één nationale zijde. In België wordt de beeltenis van koning Albert weergegeven.

Een overzicht :

De Euromunten



1 cent



2 cent



5 cent



10 cent



20 cent



50 cent



1 euro



2 euro

De Eurobiljetten



€ 5



€ 100



€ 10



€ 200



€ 20



€ 500



€ 50

“Boas-vindas a Akapella”

Tijdens de week van 7 tot en met 10 november opende Akapella weer een venster van de grote wereld. Tijdens die week stond Brazilië in de kijker. Brazilië was het themaland van Vlaams-Brabant tijdens de 11.11.11. actie van 2001. De hele week konden de bewoners, hun familie, maar ook de mensen van het dorp genieten van een rijk-gevuld animatieprogramma.

Op maandag 7 november gingen we van start met gastspreker Paula Broeders. Paula die jarenlang leefde en werkte in Brazilië nam ons mee op een inleefreis.

's Avonds nam Pier de Cock op ons sleeptouw met zijn theatermonoloog over een vroegere “losse arbeider” in Brazilië die zich aansloot bij de Beweging van Boeren zonder Grond. De monoloog werd gecreëerd op vraag van en in samenwerking met Mensenbroeders vzw

Op dinsdag kwam Rie Vermeren samen met een overvolle zaal haar kook- en vertelkunde bewijzen. Ze toverde samen met enkele vrijwilligers en bewoners een overheerlijke Braziliaanse schotel tevoorschijn. Tussendoor kwam Minister Mieke Vogels mee proeven en genieten van onze Braziliaanse sfeer.

Woensdag was het cinemadag. We zagen de prachtige en ontroerende film over een oudere vrouw die zich over een verlaten jongetje ontfermt dat op zoek is naar zijn vader: “Central Do Brasil”.

'sAvonds vertelden Chris Vergaelen en Els De Hertogh over hun leven en werken in Brazilië. Ze werkten twee jaar in Brazilië in een ontwikkelingsproject van ACT

Op donderdag hoorde je al van aan de kerk in welke richting Brazilië ligt. We speelden drum en trom samen Lucas en leken een echt Braziliaanse percussiegroepje tegen het einde van de namiddag.

Vrijdag speelden we een informatief groepsspel over de grondproblematiek in Brazilië: "Boer zoekt land".

De workshop Capoeira was een plezier om naar te kijken voor de toeschouwers en boeiend-vermoeiend voor de deelnemers.

Het personeel van Akapella en de Chiro van Kapelle-op-den-Bos hadden de Afro-Braziliaanse dans snel onder de knie.

Op zaterdag sloten we de hele week feestelijk tijdens ons Braziliaans 11.11.11.-café. Overheerlijke hapjes, inspirerende cocktails en een sensationeel optreden van Brazilaanse Martha zorgden voor sommige onder ons voor een ongelooflijke nachtrust met zoete dromen.

De 11.11.11-actie zorgde ook dit jaar weer voor een solidair gevoel met mensen die het minder makkelijk hebben. Solidariteit en respect, woorden die erg goed passen binnen ons project: Liever anders.